



Hej alla VAIF:are och andra läsare,

Då är vi strax framme till helgens Dansgala både fredag-lördag och klackarna i taket när vi nu ska se till att denna sista Dansgala blir den bästa med glatt humör och många skratt tillika.

Veckan började bra med att **Herrar A** vinner borta mot division 2 laget IFK Hässleholm med 3-1 i DM och möter ett ordinarie IFK Hässleholm lag som efter sin vinst i helgen borta mot Vimmerby IF trodde sig vara på G igen efter en trög start i årets seriespel, men våra pågar vinner en helt förtjänt seger och samma målskyttar som senast med Mattias Jönsson 2 mål samt Selwan Al Jaber 1 mål.

Fortfarande saknas en handfull spelare i sjukdom och skador och knappt någon tillbaka till fredagens match hemma mot Öja FF som ska vinnas.

Hörs igen på fredag med mer fotboll.

Tillbaka till Dansgalan firar sitt 20 års jubileum och de senaste siffrorna visar att även årets Dansgala ska generera vinst. Ca 550 matbiljetter sålda i paritet med 2016 och 2015.

En Dansgala som nu stoppas i en säck och man ska aldrig skriva att detta blev den sista utan snarare den senaste.

Ett stort tack till de som drivit detta projekt under 20 år och då först och främst Dansgeneralen i Ingemar Ingesson hans följeslagare i Nils-Åke Stålring, den bortgångna Gerth Kvist, Bertil Lönnborn, Mats Härstedt, Jan-Inge Svantesson, Johannes Mårtensson, Andreas Granell, Dan Mårtensson samt Markus Bengtsson.

Lägger till Karin o Bert Nilsson som varit på plats sen många år tillbaka kanske alla?

Hela föreningen reser sig tackar och bockar för era insatser för föreningen, människorna i byn och även den publik som strömmat till långt utanför samhället för att dansa.

Kanske 50 000 eller mer som kommit dessa 20 år för att dansa, träffa folk och att ha kul. Kommer att kännas konstigt på lördagnatt när klockan har passerat 01.00 och dansgalan stängs ner för gott?

Många minnen som undertecknad tar med sig efter i varje fall varit med de senaste 15 åren.

2002 med Perikles som vanligt men då även Brandsta City Släckers. Kravallstaket och som vilken popgala som helst. Ett djävla tryck. Ni kommer väl låten "Kom och ta mig".

Jessica Andersson som uppträdde ett annat år och just att denna kvinna dyker upp i mina tankar beror på att när spelningen var slut kom Jessica in i "kassavagnen" frågade artigt om någon ville köra ut hennes bil mitt bland en mängd militär fordon. 5 herrar ryckte upp ur stolarna, snubblades över varandra och kampen vanns av Thomas "Jalle" Jaldérus, snyggt backades hennes bil ut. "Jalle" öppnade dörren för Jessica bugandes och Jessica drog mot Lund och ett hotell där. Jalle vinkade ca 30 minuter efteråt Jessica hade försvunnit och var knappt kontaktbar (vågar skriva en snygg kvinna).

Trevliga bandmedlemmar har undertecknad träffat alla år och naturligtvis Pex i Perikles som hämtat gaget under mina 15 år har ju närmats blivit en vän till undertecknad och hela föreningen.

Väljer därför min favorit bland de övriga orkestrarna och valet blir Thorleif Torstensson. En underbar person att lära känna och byta några ord med.

Uppväxt i föreningslivet i Småland och var med i sin förening som arrangerade ko bingo för många år sedan, men fiasko berättade Thorleif då alla kossorna höll på sig och ingen ruta med koskit.

Thorleif startade bandet 1962 och gjorde sin sista spelning 2012. Låtar vi ska komma ihåg "Gråt inga tårar" samt naturligtvis "En liten ängel".

Kul med Hasse "kvinnaböske" Andersson. Änglahund räcker. Minnet här är att med honom spelades såg undertecknad för första gången vuxna kvinnor dansades på borden. En syn för gudarna.

Spelade i tidernas begynnelse på en vårfest i Furulund granne med mitt Kävlinge. Oroliga var festarrangören då bandet begärde 5 000 kr för en spelning. När kvällen var slut hade mer än 3 000 människor bevistat vårfesten och succén var ett faktum.

Kan väl nu 40 år senare skriva att gaget vuxet med en 0 till på slutet haha.

Tråkigt band? Nästan inga men nu vågar man väl skriva att Lasse Stefanz var inga roliga killar att träffa. En ytterst förmäten man i Olle Jönsson läsandess en deckare hela kvällen och tilltalade inte en människa knappt medlemmarna i bandet. Må vara Sveriges bästa dansorkester men inte de trevligaste personerna undertecknad träffat.

Andra roliga minnen och då kanske från några som fick något mycket av öl i kroppen och tänker då på killen som sov så sött lördag morgon i gräset kom upp lite skrynklig borstade sin byxa och på vår fråga hittar du hem var svaret glasklart ja går till höger vid insläppet, kändes tryggt tills frågan om var bo du och svaret var **Höllviken**. Tror det slutade lyckligt till slut.

Pågen som hittades under snö och kravallstaket fick 15 vakter att klia sig i nacken med frågan "hur in i helvetet har han hamnat där"? Vill minnas att en truck fick användas för att få bort bråtet innan man kunde lyfta pågen som var i det skicket att skjuts ordnades till hemmet omgående.

Köerna till grillen har alltid varit roliga att beskåda och de åren kompisarna serverade en polare 5 trädgrenar i varsitt bröd var otrolig att se och höra på. Killen med förakt att korvarna var för hårt grillade var obetalbar hoppas tänderna höll.

#### **Till slut kramarna.**

Ska undertecknad minnas. Börjar med att Johan kommer gåendes i gången ser Thomas vid bardisken och ett på ungefär låter det då så här "Aaaaa men Thomas de var inte igår vi sågs, vi måste kramas.

Kramarna fortsätter och nu kommer Tommy i gången och får se Johan och Thomas kramandes och utbrister "Aaaaaa men pågar det var inte i går vi träffades, kom så vi kan kramas tillsammans".

Nu en trio som kramas.

En timme senare ut från kassavagnen stämningen än högre och vid bar Nord har nu många samlats efter att tömt "blåsan" och en orgie i ett stort kramkalas pågår, med andra ord alla kramas länge och hårt, här gäller det att komma undan innan man själv ingår i detta kramande.

Många nya kärlekspar har träffats här genom åren, en del skilsmässor har troligen också sin bakgrund från dansgalorna och säkert en del husförsäljningar som Rickard Saltin fått i uppdrag att sälja haha.

Kul har det varit och när vi sitter i gungstolarna på hemmet kommer vi att snacka om 2002 när Brandsta City Släckers var i Veberöd och rockade "rövarna" ur oss allesammans!

Kom på fredag och lördag det blir en häftig fest detta kan undertecknad lova!

Hälsn. Staffan